

# MIJTER EN MONDMASKE R

Inne Caeyers  
& Loes Roelen



**juf Loes en juf Inne lezen voor (jou)**  
**verhaal 1: Mijter en Mondmasker**

„Nel kan niet slapen...  
Niet omdat ze niet moe is...  
nee ze moet zelfs gapen.

Ze maakt zich namelijk zorgen...  
want Nel schreef haar brief naar de Sint  
maar vindt hij die wel voor morgen?

Mag de Sint eigenlijk wel uit Spanje met dat virus?  
En komen ze dan met de boot, motor of bus?

De virologen zeiden: „Iedereen blijft best in z'n bubbel...”  
Maar wat dan met al die roetpieten en pakjes?  
Nel vindt het allemaal heel dubbel.

Ten slotte is het al november.  
En zonder oplossing komt de Sint misschien niet  
op 6 december.

Papa beloofde haar plechtig dat de Sint wel een oplossing zou vinden.  
Zelfs al moest hij de pakjes op een katapult binden.  
Of postduifpieten sturen via Spaanse winden.

Eerst zien dan geloven, dacht Nel  
Nu ogen toe, slaapwel!



Die nacht droomde Nel van wel hele gekke dingen.  
Zoals "quarantainemandarijnen" en de Sint die de tijd voelt dringen...

Wacht eens wie ziet ze daar?  
Een mijter en lang wit haar?

Het lijkt wel alsof de Sint naar haar zwaait.  
Ze kan haar slaapogen niet geloven.  
De Sint, naar Nel? Wel verdraaid...

"Psss Nel, Neee-hel, hoor je mij?  
Bubbelpiet ga ze eens halen.  
Nel kom, kom erbij.

Het is echt pepernoodzakelijk.  
Dus neem een snoepje en luister.  
Oh en smakelijk!

We hebben je hulp namelijk echt nodig en liever nu dan speculater,  
want anders wordt het Sinterklaasfeest een flater.  
Het virus brengt namelijk 6 december in gevaar.  
Dat mag niet. Het is zo allemaal al heel erg naar.

Maar ik denk dat we samen wel tot een oplossing komen.  
Daarom stoor ik je even in je dromen."



Samen met Bubbelpiet, de Sint en wat quarantainmarsepein vliegen ze erin.  
Nel heeft het er wel naar haar zin.

Ze zitten heel ver van elkaar.  
Dat heet social distanSinten. Echt waar.  
Zo voorkom je dat er nog speculoekdown komt dit jaar.

Ze wikken en wegen verschillende oplossingen.  
En de Sint neemt uiteindelijk enkele beslissingen.

Nel wordt nu wel heel moe.  
"Het is bedtijd."  
Bubbelpiet en Sint overlopen nog even de afspraken voor het afscheid.





Op 6 december kan Sinterklaas gewoon komen.  
Zo wordt het toch een nacht om van te dromen.

Want Piet en Sint dragen altijd al handschoenen.  
En hoeven 's nachts ook niemand te zoenen.

De pakjes zullen worden ontsmet.  
Dat vond Poetspiet heel erg vet.

En dan de laatste afspraak in deze Sintzaak.  
Als de Sint en zijn Pieten zich op de daken wagen,  
zullen ook zij hun mondmasker dragen.

Met dank aan de ideeën van Nel.  
Komt Sinterklaas er nu wel!



En lieve kapoen, maak je geen zorgen.  
De Postduifpiet pikt je brief nog op voor morgen.

Slaapzacht lieve grote meid,  
En tel al maar af...  
Want voor je het weet is het weer Sinttijd.

